



## Ανάγκη για νέο εθνικό όραμα

**Ο**ι συνθήκες στον ευρύτερο περίγυρό μας όχι μόνο δεν εμπνέουν εθνικό εφουσαχισμό, αλλά αντίθετα απαιτούν εθνική εγρήγορση. Η Ρωσία δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη ουκρανικού έθνους και απαιτεί διά των όπλων αλλαγή των συνόρων. Σοβαρό ποσοστό Παλαιστινίων και άλλων μουσουλμανικών ομάδων, όπως και το Ιράν, δεν αποδέχονται την κρατική ύπαρξη του Ισραήλ, 75 χρόνια μετά την ίδρυσή του. Με τρομοκρατικά χτυπήματα επιδιώκουν τον αφανισμό του. Η δυναμική αντίδραση του Ισραήλ στη Γάζα κατά της

Χαμάς, λόγω της διάρκειας και των επιπτώσεων επί των αμάχων, έχει δημιουργήσει νέες εστίες θερμής αναταραχής σε όλη τη Μέση Ανατολή. Ταυτόχρονα όλα αυτά έχουν διχάσει το δυτικό στρατόπεδο.

Ο εθνικισμός στα Βαλκάνια καλά κρατεί, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη υποβόσκει. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ και οι προοπτικές για την ΕΕ δεν εξαλείφουν εθνικούς αλυτρωτισμούς (Μ. Καρα-

### ΓΝΩΜΗ



ΤΟΥ  
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  
ΓΕΩΡΓΙΟΥΣΗ

γιάννης, «Καθημερινή», 19/5/24). Ακόμα και μέλη της ΕΕ δεν κρύβουν τις αλυτρωτικές εθνικές τους επιδιώξεις. Αλβανία, Β. Μακεδονία, Σερβία, με την καλυμμένη υποστήριξη ενδιαφερόμενων δυνάμεων, λεονταρίζουν. Ουγγαρία, Ρουμανία και Βουλγαρία μεθοδεύουν τις εθνικές τους επιδιώξεις κατά των γειτόνων τους. Με μία ευρύτερη προσέγγιση, το ΝΑΤΟ στο Στρατηγικό του Δόγμα το έχει διατυπώσει καθαρά: «...βρισκόμαστε σε ανερχόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό μέσα σε έναν αμφισβητούμενο και απρόβλεπτο κόσμο».

Στη χώρα μας δεν θα έλεγα ότι απουσιάζει ο εθνικισμός. Όμως δεν είναι αλυτρωτικός. Αντίθετα, κομματικοί σχηματισμοί κάνουν καριέρα στη βάση ενός ιδιότυπου εθνικισμού που εμπλέκει ακόμα και τη θρησκεία. Φωνασκούν εντύπως και ηλεκτρονικώς για αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής με ελληνικούς «παλικαρισμούς» για να κερδίσουν ψήφους.

**Ε**κτός της τουρκικής απειλής, η χώρα, το έθνος μας, αντιμετωπίζει και άλλα, εξίσου σοβαρά προβλήματα. Το Δημογραφικό απειλεί τα πάντα. Η εθνική μας ισχύ και το γεωπολιτικό μας κύρος απαιτούν ισχυρή και δυναμική οικονομία για διαχρονική στήριξη. Μεγαλοουργήσαμε ως έθνος μέσω των κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. «Η Μελβούρνη, μου έλεγε αυστραλός συμμαθητής μου στο Air University των ΗΠΑ, είναι η τρίτη σε πληθυσμό πόλη της Ελλάδας». Στη Βόρεια Αμερική οι ελληνικές κοινότητες έχουν ισχυρή φωνή και δράση.

Είναι η ώρα για πολιτικούς και πολιτικά που θα δώσουν στο έθνος το νέο Εθνικό Όραμα. Που θα σχεδιάσουν με ομοφωνία τη Νέα Εθνική Στρατηγική. Το πλαίσιο των βασικών αρχών υπάρχει. Είναι η ιστορία μας, ο πολιτισμός με τη γλώσσα μας και οι παραδόσεις μας. Αν εμπλουτισθούν με τα σύγχρονα δεδομένα και αξίες, θα δώσουν δύναμη και προοπτική. Θα γίνουν η νέα πύξίδα του εθνικού μας προσανατολισμού.