

1. ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ...

Μέσο: ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Ημ. Έκδοσης: . . . 11/08/2024 Ημ. Αποδελτίωσης: . . . 11/08/2024

Σελίδα: 7

Innews ΑΕ - Αποδελτίωση Τύπου - <http://www.innews.gr>



ΓΝΩΜΗ

Της **Μαρίας Γαβουνέλη**



Υπάρχει ένα σημείο χωρίς επιστροφή...

Είναι σαφές ότι ο παγκόσμιος Τύπος περιμένει την ιρανική απάντηση στα πρόσφατα ισραηλινά κτυπήματα από ώρα σε ώρα: η επίθεση αναγγέλλεται για την Τετάρτη, την Πέμπτη ή την Παρασκευή, NAVTEX και απαγορεύσεις υπερηχητικών καταγράφονται και σχολιάζονται ανηλεώς και από τις ομιλούσες κεφαλές (της γράφουρας συμπεριλαμβανομένης). Η αίσθηση της αναμονής γίνεται η ίδια όπλο, εργαλείο ψυχολογικού πολέμου που επιδιώκει να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα στο ταραγμένο εσωτερικό μέτωπο του Ισραήλ.

Στο μεταξύ, η Χαμάς απέκτησε νέο αρχηγό, στο πρόσωπο του οποίου συνδυάζονται τόσο η πολιτική όσο και η στρατιωτική καθοδήγηση του ένοπλου αγώνα. Χρειάστηκαν δύο ημέρες διαπραγματεύσεων για να ληφθεί η ομόφωνη απόφαση, διαβάζουμε. Ο λόγος ήταν άραγε ότι δεν υπήρχε επαρκές διοικητικό βάθος, δεύτεροι και τρίτοι στη σειρά της ιεραρχίας που θα ήταν έτοιμοι να αναλάβουν τον κύριο ρόλο του διαπραγματευτή; Επρόκειτο για μια συνειδητή επιλογή να παραμεριστεί η ειρηνική επιλογή με την πλήρη επικράτηση του πολέμου μέχρις εσχάτων, στη λογική του όποιος αντέξει; Ή απλώς για ένα ατελείωτο παιχνίδι εξουσίας, όπου οι ατελείωτοι νεκροί άμαχοι που στοιβάζονται στα ερείπια της Γάζας είναι απλώς πόνια άνευ σημασίας;

Στο μεταξύ, η πολιτική τάξη στο Ιράν αναζητά τις νέες της ισορροπίες. Ο πρόεδρος που είδε την ώρα της μεγάλης χαράς να γίνεται η στιγμή της απόλυτης ταπείνωσης ψάχνει ακόμη τα πατήματά του στους βυζαντινισμούς της θεοκρατικής ηγεσίας - άλλωστε και το Βυζάντιο από την περσική αυλή έμαθε κάτι τέτοιες μανούβρες. Οπιας όμως όλες οι αυτοκρατορίες, που διατηρούν τα ένστικτά τους όσοι αιώνες και αν περάσουν, το Ιράν δεν βιάζεται στην προσπάθειά του να κυριαρχήσει στον ισλαμικό κόσμο. Δεν έχει τους μηχανισμούς σε ανθρώπους και όπλα για να αντιδράσει αμέσως στον προφανή οικονομικό εκθρόνισμα; Θεωρεί ότι το ψυχολογικό παιχνίδι στους ανυπόμονους πολιτικούς και τον υπομονετικό πληθυσμό του Ισραήλ είναι αποτελεσματικότερο για να προετοιμάσει το έδαφος; Προσπαθεί να οργανώσει τη μακρά του χείρα στη Χέζμπολά, η οποία μετέχει στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων της ιρανικής ηγεσίας, ή τα όργανά του στους Χούσι σε μια κυκλωτική κίνηση συμπληρωματική ή αντί της απευθείας επίθεσης;

Στο μεταξύ, οι ορεινές χώρες του Κόλπου και η Τουρκία προσπαθούν να διατηρήσουν και να βελτιώσουν τις θέσεις τους στη σκακιέρα. Ο τούρκος πρόεδρος επιδιώκει να συνδυάσει το τερπνόν της εξωτερικής πολιτικής μετά του ωφελίμου της εσωτερικής σκηνής και να αναχθεί σε ηγέτη των πιστών, προστάτη κάθε πονεμένου μουσουλμάνου στην περιοχή και πέρα από αυτή. Χωρίς ρητή αναφορά στις παλαιές ιδέες του παναραβισμού, οι λοιποί έχουν πλήρη συνείδηση της ιστορικής πορείας των φυλών και των κρατών τους έναντι της περσικής επιρροής. Έχουν άραγε επαρκείς οικονομικούς πόρους και πρόσβαση στα διεθνή κέντρα αποφάσεων ώστε να διατηρήσουν το ειδικό τους βάρος;

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ βρίσκονται με έναν πρόεδρο σε αποδρομή και μια πλήρως ανοικτή εκλογική διαδικασία, στην οποία η πατροπαράδοτη πολιτική σταθερά της πλήρους προστασίας του Ισραήλ γίνεται ήδη στοιχείο προεκλογικής τοποθέτησης. Το στιβαρό χέρι που κάποτε ρύθμιζε, όχι αναπότρεπτα αλλά επαρκώς αποτελεσματικά, όλα τα συστήματα έχει πλέον εκλείψει και μένει η προληπτική και εντυπωσιακή παρουσία των αεροπλανοφόρων στην Ανατολική Μεσόγειο για να θυμίζει ότι υπάρχει ένα σημείο χωρίς επιστροφή.

Στο μεταξύ, περιμένουμε...

Η κυρία **Μαρία Γαβουνέλη** είναι καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και γενική διευθύντρια του **ΕΛΙΑΜΕΓ**